



Gedenken wij in onze gebeden

**Liduina Johanna Cecilia Maria
Hilderink**

Geboren te Buurse, 6 september 1950
en na een tragisch ongeval, voorzien
van het sacrament der zieken overleden
4 juli 1969 en te ruste gelegd te Buurse
8 juli 1969.

Midden in de bloei van het leven, in de kracht van haar jaren met nog zoveel toekomstplannen is Liduina uit het leven weggeroepen.

Door dit ontzettend ongeval werden wij levend herinnerd aan het woord des Heren: Waakt en bidt, want gij weet dag noch uur.

God, wie het eigen is altijd barmhartig te zijn en te sparen, we bidden U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar Liduina, die heden op uw bevel uit deze wereld is heengegaan, bevel dat zij door de heilige engelen worde opgenomen en naar het hemels vaderland gebracht, opdat zij die op U gehoopt en in U geloofd heeft, de eeuwige vreugde bezitte.

Vader, moeder, broers, zus en vriend, treurt niet om mijn heengaan, maar troost elkaar met de gedachte „eenmaal herenigd te zijn“.

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.