





ALS GEDACHTENIS AAN

CORNELIUS FRANCISCUS HILT

onderscheiden met de Gouden Eremedaille
van Oranje-Nassau

echtgenoot van

Callucia Augusta Anchelina Bordes

Geboren te Breda op 21 februrri 1897.

Op 23 april 1963 ontving de dierbare
overledene het Heilig Sakrament der Zieken
en werd op 8 juni 1963 geroepen tot een
onsterfelijk leven, na een langdurige,
zeer pijnlijke ziekte.

Ik ben de verrijzenis en het leven: wie in
Mij gelooft zal leven, al is hij ook gestorven;
en ieder levende, die in Mij gelooft, zal niet
sterven in eeuwigheid.

LAAT ONS BIDDEN

Wij smeken U, o Heer, betoon jegens Uw
overleden dienaar Cornelius zoveel barm-
hartigheid, dat hij, die steeds op Uw wil
bedacht is geweest, geen straf voor zijn
zonden ontvange, opdat hij, na hier op aarde
door het ware geloof met de scharen der
gelovigen verenigd te zijn geweest, door Uw
ontferming thans met de koren der engelen
verenigd worde. Door Christus, onze Heer,
Amen.