



*Hans van Huizen*

Een dierbare herinnering aan

## *Hans van Huizen*

echtgenoot van

Stien Severijn

\* 1-8-1923

† 11-11-2016

Hans is geboren te Losser op 1 augustus 1923. Hij was daar al vroeg zeer actief in het verenigingsleven en de muziek, dat loopt als een rode draad door zijn leven.

Na de oorlog, in 1945, wordt Hans als douanebeambte gestationeerd aan de grens nabij Denekamp, waar hij zijn grote liefde Stien Severijn ontmoet, ze zullen uiteindelijk een dikke 68 jaar bij elkaar blijven, waarvan 65 jaar getrouwd.

Na diverse overplaatsingen door het hele land, waarbij René in Valkenswaard en Bert in Amsterdam geboren is, wordt uiteindelijk in 1963 Denekamp weer zijn

standplaats, waar hij lange tijd voorzitter is van de gemengde zangvereniging KDO. Ook schrijft hij diverse artikelen in de uitgaven van heemkunde Denekamp en de historische kring Losser.

Samen met Stien heeft Hans intens genoten van een mooie oude dag met vele reisjes en tripjes, want hij hield erg van auto rijden en wist altijd de prachtigste plekjes te vinden.

Hans heeft diverse ziektes overwonnen, de laatste werd hem te veel.

Uiteindelijk is Hans rustig ingeslapen.

Een vriendelijke lieve man is heengegaan, we zullen hem ontzettend missen!

*Bedankt Hans voor alle liefde  
die je ons gegeven hebt.*

---

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven.

Stien van Huizen - Severijn  
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen