



*“Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ken,  
kent Gij mij.”*

Psalm 139

Wij gedenken dankbaar

## Zuster Itheria

Maria Gijsbertha Hulsebosch

Zuster Itheria werd geboren op 25 augustus 1925 te Voorhout in een tuindersgezin van zeven kinderen. Op 1 augustus 1946 trad ze toe tot de Congregatie der Zusters van “De Voorzienigheid”. Op 6 december 2006 is ze te Ulft overleden. We namen afscheid van haar op 11 december tijdens een uitvaartdienst in de kapel van het Zusterhuis Bosbeek te Heemstede. Daarna hebben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht op het zusterkerkhof aldaar.

Bijna veertig jaar heeft zuster Itheria zich met hart en ziel ingezet als kleuterleidster. Naast haar werk op school, waar ze geniet van het enthousiasme en de blijheid van de kinderen, ontwikkelt ze ook andere talenten in zichzelf. Ze kan haar creativiteit kwijt in de kookkunst en haar liefde voor muziek en zang in het begeleiden van koren.

Met haar trouwe en zorgzame aard betekent ze veel voor zieken en ouderen, voor mensen die rouwen om een dierbare. Meer en meer wordt ze in Ulft waar ze vanaf 1958 woont en werkt een geliefde zuster, vriendelijk en blijmoedig. Vanaf 1997 woont ze met zuster Reïnera Kuipers op het Piet Molpad en samen proberen ze zoveel mogelijk van het leven te genieten. Zoals nog in deze zomer in Wichmond: ze geniet van de gezelligheid, van de mooie omgeving en vooral van de stilte en de schoonheid van de vroege ochtend. In al haar activiteit verlangt Itheria ernaar zich naar binnen te keren; zich te laten kennen door God, haar Schepper. Ze heeft dit eens zo mooi verwoord:

*“In Hem zijn wij,  
bewegen wij,  
leven wij,  
dat geeft zo’n rust....  
zo’n rust!”*

Ze mag nu rusten in de Eeuwige Schoonheid.

Zusters van “De Voorzienigheid”  
en familie