



Jos Hulsmeijer

* 4 april 1955

† 16 januari 2017

Jos was de benjamin van het ouderlijk gezin. Met vier zussen en twee broers boven hem, was hij zijn moeders lieveling.

Jos was in zijn jeugd al een praatjesmaker, vol grappen en gekkigheid. Hij haalde veel kattenkwaad uit en altijd was er dat stukje onbezonnenheid. Met de komst van Francis binnen het gezin Hulsmeijer, zijn deze eigenschappen bij Jos gelukkig gebleven. Samen met haar heeft hij de wind in de zeilen gehouden.

Over boten gesproken, een van zijn broers wordt nu nog 's nachts wakker van het motorbootje in Blokzijl; het bootje dat Jos voor de grap wilde kopen tijdens een van de weekenden met zijn broers en zwagers.

Als wij terug kijken op het leven van Jos heeft hij het goed gedaan. Jos was een échte familieman. Zijn gezin was hem alles, voor hen stond hij altijd klaar. En waar Francis was, daar was Jos en andersom. Zijn liefde uitte hij door doen, niet zo zeer door woorden. Jos had er altijd plezier aan om iemand te helpen met welke klus dan ook. Het gezamenlijk klussen zal door velen zeer gemist worden.

Jos had meerdere hobby's. Zijn Koikarpers, de tuin en zijn werk bij Plasticoon waar hij 40 jaar werkte. Tot november 2016 had hij het vertrouwen bij Plasticoon weer aan het werk te kunnen. Lassen, een mantel of een kop, zijn lust en leven. Op 20 januari zijn we, voorafgaand aan de uitvaartviering, voor een laatste groet langs zijn vertrouwde werkplek gereden. Plasticoon was de rode draad in zijn leven. Het heeft hem gevormd tot de man die hij was. Hard werken, overwerken indien nodig, altijd aanwezig, geen verzuim. Als familie zijn wij dankbaar voor wat hij bij Plasticoon aan collegialiteit, ook tijdens zijn ziekte, heeft ervaren.

Lieve Jos, nu jij in rustig vaarwater bent aangekomen, wensen wij je een behouden vaart en een kalme zee. Wij hopen dat je, wanneer je aanmeert, iedereen die wij lief hadden en jou zijn voorgedaan, de lieve groeten doet.

Uw aanwezigheid op deze dag en alle andere blijken van deelneming, doen ons goed en zijn een dankbare herinnering voor ons allemaal.

Francis Hulsmeijer-Claasz Coockson
Patrick en Mariken
Anne en Sophie
Ellen en Wernard
Etienne