



Denk in uw gebed aan de ziel
van zaliger

Anna ter Huurne

Wed. van Johannes Deeterink

geboren te Buurse 5 April 1871 en
aldaar in de gezegende ouder-
dom van ruim 82 jaren, zacht in
de Heer ontslapen de 25e Juli
1953, meermalen gesterkt door de
H.H. Sacramenten; zij is begra-
ven de 29e Juli 1953 op het R.K.
Kerkhof te Buurse.



De dierbare overledene was een trouwe echtgenote en liefderijke moeder, die zich opofferde voor het welzijn harer kinderen, God ter ere.

Zij paarde aan diepe godsdienstzin een groot plichtsbesef en om haar goedheid zal haar gedachtenis in zegening blijven. Vele kwellingen heeft zij gekend, maar 't is zeker, dat zij die God lief heeft, door Hem langs moeilijke wegen geleid worden.
(H. Ther.)

'k Geloove dat gij, moeder, moe gewrocht,
en moe geleden, eind'lijk los gerocht
van 'swerelds dienstbaarheden,
in Hem nu rust, in wien gij christen wierdt
en met Geloove, Liefde en Hoop versierdt,
zijt in Gods rijk getreden. (G.G.)

Dierbare kinderen, kleinkinderen en naast-
bestaanden, ons scheiden is slechts een
„tot weerziens” in de hemel. Helpt mij
door uw gebeden.

Onze Vader — Weesgegroet
Heer, geef haar de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verlichte haar,
Dat zij ruste in vrede. Amen.