





Ter dankbare herinnering aan

Anna Gerridina ter Huurne

sedert 29-10-1979 weduwe van
Johannes Hendrikus Scholten

Zij werd geboren op 21 april 1892 te Haaksbergen. Op 30 april 1986 is zij voorzien van het H. Sacrament van de Zieken overleden te Buurse. Met de viering van de Eucharistie namen we afscheid van haar op 5 mei 1986, waarna we haar begraven hebben op het parochiekerkhof.

In de middag van Koninginnedag kwam het langverwachte einde van dit lange zorgende leven. Zij werd op deze boerderij geboren, heeft er heel haar leven doorgebracht en is daar ook gestorven. Een sterk lichaam was haar niet gegeven: Reeds in haar eerste huwelijksjaren was zij aan de rand van het graf. Lang geleden onderging ze reeds een zware operatie.

Wel was zij de wijze vrouw die haar huishouden goed wist te besturen, die alles vol belangstelling volgde tot het laatste toe. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen waren haar bijzonder dierbaar: zij breidde voor allen sokken: een bezigheid die ze nog heel lang heeft vastgehouden. Bovenal leefde ze met hen mee en was gelukkig als ze bij haar op bezoek kwamen.

Tot op haar hoge leeftijd ontging haar niet veel: ze bleef kritisch volgen, echt meeleven ook. Al haar leeftijdgenoten, haar oude bekenden, de zieken genoten ook haar belangstelling: ze moest altijd weten hoe het met hen ging.

Zij heeft geleefd vanuit een diep geloof en een sterke verbondenheid met de kerk. Haar

rozenkrans was haar lief. Wij vertrouwen vast dat ze nu met Maria en de heiligen is binnengegaan in het hemels vaderhuis.

„Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen: hebt dank voor al jullie liefde en zorg. Bijzonder dank aan Paula die in de laatste maanden, toen alles moeilijker werd steeds weer gereed stond, dag en nacht samen met Hendrik vol zorg om moeder.

Leeft verder in dezelfde geest, blijft verbonden met elkaar en bewaart het geloof in de Heer van alle leven, blijft leven in nauwe verbondenheid met de kerk, het volk van de Heer hier op aarde. Dan zullen we elkaar terug zien in het hemels vaderhuis”.

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling bij het afscheid van onze zorgzame moeder en oma zeggen wij u onze oprechte en hartelijke dank.

Kinderen, behuwd-, klein- en achterkleinkinderen