

Gedenk in Uw gebeden  
HERMANNUS HENDRIKUS  
HAARMAN THEUSSINK

Hij werd geboren op 27 augustus 1900 in De Lutte. Gesterkt met de H.H. Sacramenten der zieken in De Lutte op 26 sept. 1975 is hij op 3 oktober 1975 in Enschede overleden. Op 7 oktober d.a.v. werd hij begraven op het kerkhof in De Lutte.

Hij heeft zijn Heer gediend in de vreugde van zijn hart, met een levend geloof, in eenvoudige Godsvrucht.

Al was zijn leven sober, al gingen veel genietingen en vreugden van deze wereld aan hem voorbij en omdat daardoor ook zijn zorgen niet groot waren en van hem minder verantwoording gevraagd wordt dan van anderen, hij kan gerust verschijnen voor de Hemelse Vader.

Moge God zijn behulpzaamheid en vroomheid belonen.

Onze Vader - Wees gegroet

---

Voor Uw blijken van medeleven en deelneming, die wij mochten ontvangen bij het vrij plotseling overlijden van onze lieve zwager, oom en huisgenoot, zegger wij U onze  
oprechte en hartelijke dank.

FAMILIE HAARMAN THEUSSINK

DE LUTTE, oktober 1975  
Lossersedijk 14