



Dankbaar gedenken wij

**THERA LENTS-
VAN DER HARTT**

echtgenote van

HENRY ADRIAAN LENTS

Geboren op 23 maart 1939 te Soerabaja. - Overleden te Enschede, 19 augustus 1988. - De uitvaartdienst vond plaats in de H.Michaëlkerk op 24 augustus d.a.v., waarnaar we haar lichaam hebben begraven op de Westerbegraafplaats te Enschede.

Zij was een lieve, eerlijke, oprechte en creatieve vrouw.

Zij heeft zich telkens door moeilijke situaties heengeslagen en toonde zich ook altijd betrokken bij de problemen van anderen; ze wist je goede raad te geven.

Zij was een opgewekte vrouw, die ook attent was op de kleine dingen, ook tijdens haar ziekteperiode. Met de onmisbare steun van haar man heeft zij een jaar lang moedig gevochten voor haar gezondheid.

Op de gedenkwaardige dag waarop haar zoon zou trouwen, was het gezin toch samen verenigd en nam zij van ons afscheid.

Moge aldatgene waarin zij goed was, doorwerken in ons, die verder leven. Wij geloven dat God haar heeft opgenomen in Zijn Liefde en geborgenheid.

Wij danken U hartelijk voor uw belangstelling en meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw en onze moeder.

HENRY LENTS en kinderen