





Ter herinnering aan

Haije Petrus Hiemstra

Geboren op 1 februari 1907 te Wonseradeel.
Overleden op 25 augustus 1999 te Enschede.

Haije werd geboren in een gezin van twaalf kinderen in Friesland. Al op 17-jarige leeftijd stond hij op eigen benen.

Na enkele jaren in Zevenaar te hebben gewerkt kwam hij naar Denekamp, waar hij tot zijn pensioen werkzaam is geweest op de zuivelfabriek. Naast zijn werk heeft hij een grote inbreng gehad bij de plaatselijke VVV en de ijsclub.

Ook in Denekamp leerde hij zijn vrouw Ita Mensink kennen. Bijna zestig jaar hebben zij lief en leed samen kunnen delen.

Na zijn pensioen heeft hij veel van zijn hobby's kunnen ganiaten: fietsen en de natuur.

Voor zijn kinderen en kleinkinderen was hij een lieve vader en grootvader. Voor zijn vrouw Ita een attente en zorgzame echtgenoot.

Zijn nuchtere kijk op het leven en zijn humor zullen ons bijblijven.

Een grote sterke Fries is heengegaan.

De herinnering aan hem leeft voort.

Voor uw deelneming, ondervonden na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Hiemstra