



## Yvonne Hietkamp

echtgenote van

**Harry Koertjes**

mama van

**Judith en Thijs**

27-12-1960

29-11-1996

Geheel plotseling werd zij in haar actieve leven getroffen door een zeer ernstige ziekte. Een aantal dagen later stierf zij, toen bleek dat zij op eigen krachten niet meer bij ons zou kunnen leven.

Nog maar amper kunnen wij haar sterven bevatten, je kunt het nauwelijks geloven, laat staan aanvaarden; zal dit ooit mogelijk zijn.

Yvonne stond volop in het leven en haar taak was groot. Op haar wijze genoot zij van het leven door zich volledig in te zetten voor haar gezin.

In haar werklust hield zij nog veel energie over om zich buitenshuis in te zetten.

Haar dagen waren geprogrammeerd, van vroeg tot laat en zij rustte niet voordat alles klaar was. Slechts op de camping viel zij bewust uit deze rol en genoot zij van haar gezin en met vele anderen van de goede sfeer en de vriendschap.

Yvonne was de spil in het gezin. Maar nu stellen Judith en Thijs vragen over hun lieve en zorgzame mama die zij zo missen.

Een week lang hebben we gebeden, dat Yvonne zou mogen blijven leven temidden van ons, maar toen steeds duidelijker werd, dat zij niet meer zou kunnen zijn wie zij was, moest zijzelf en moesten wij ons gewonnen geven.

Yvonne was een gelovige vrouw en met haar delen wij het vertrouwen, dat zij nu mag leven in het licht van Vadergod, over wie Jezus ons steeds spreekt.

In ons die sprakeloos achterblijven leeft zij voort om haar liefde, haar zorg en afhankelijkheid.

Ook voor anderen mag zij bron van nieuw leven zijn om wat zij na haar dood heeft mogen afstaan, want "Don't take your organs to Heaven. Heaven knows we need them here".

Dat Yvonne nu mag leven bij God, zo bidden wij, en dat de Heer van alle leven papa, Judith en Thijs de kracht moge geven om voort te gaan op de weg die zij samen zijn ingeslagen.

Op woensdag 4 december namen wij afscheid van haar in de St. Martinuskerk te Wijnbergen en daarna hebben wij haar lichaam begraven op het kerkhof in de Slangenburg.

Voor al uw blijken van medeleven danken wij u hartelijk.

Harry, Judith en Thijs