



Bid voor de Ziel van Zaliger
JANNA OUDE HILBERINK

echtgenoot van

JOHANNES LUSTHUSZ,

geboren te Weerselo den 4 April 1857; na
het ontvangen der H.H. Sacramenten der
stervenden overleden te Hengelo (O)
den 12 Januari 1927 en den 15 daar-
opvolgende op het R.K. Kerk-
hof begraven.

Ik zag uit naar hulp, maar ik heb die niet
gevonden. Waarom was mijne ziekte on-
geneeslijk? Omdat Gij, o Heer, volgens Uw
welbehagen gehandeld hebt.

Job.

Met een volkomen zelfvertrouwen op God
en den dood ziende naderen is zij in vrede
en kalmte van hier gescheiden.

Tob.

Dierbare echtgenoot en kinderen, weent
niet; ik zal U beminnen in den Hemel, ge-
lijk ik U op aarde heb liefgehad; wat ik U
vraag, is mij indachtig te zijn in Uwe ge-
beden.

Esth. — Aug.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil

(beiden 300 dagen afaat.)

ONZE VADER — WEES GEGROET

Zij ruste in vrede.

H. Grave, koster, Hengelo