



Gedenken wij in ons gebed

Gusta Hilbers

weduwe van

Herman Klaashuis

Ze werd geboren op 25 september 1919 te Geeste (D) en ze overleed, gesterkt door het sacrament van de Zieken, op 3 augustus 1999 te Beuningen. Na een plechtige uitvaartmis in de St. Nicolaaskerk te Denekamp hebben we haar ter ruste gelegd op onze begraafplaats.

"Ik ben het levende Brood. Als iemand van dit Brood eet, zal hij leven in eeuwigheid".

(Joh. 6,51).

In de bijna 80 jaar die Gusta gegeven werden, heeft ze veel meegemaakt. Gusta groeide op in een groot gezin. Al vroeg leerde ze om zorg te dragen voor anderen. Ze verzorgde haar moeder tot het levens-einde en daarna nam ze de volledige zorg voor het huishouden op zich. De band met haar broers en zussen was heel sterk. Vooral met haar zus Annelies was er een heel intens contact. Via haar en via anderen leerde Gusta haar toekomstige echtgenoot Herman Klaashuis kennen. Op 18 november 1961 gaven zij elkaar hun jawoord. Bijna 35 jaar mochten ze met elkaar door het leven gaan. Het werd een bij-

zonder gelukkig huwelijk, dat helaas kinderloos bleef. Toch bleef Gusta een grote aandacht en liefde houden voor kinderen. Voor de kinderen van de families Klaashuis en Hilbers was ze een erg geliefde "oma Guste". Naast al het mooie en goede dat ze met Herman mocht delen, is haar het lijden niet voorbij gegaan. Ruim 35 jaar had ze te lijden onder chronische leukemie. Vaak was ze volkomen uitgeput en aan het einde van haar krachten. Maar haar geest was sterk. Ze wilde leven en hervond zich telkens weer. Toen Herman stervende was, kon ze niet naar hem toe om afscheid van hem te nemen. Dat is voor haar altijd moeilijk te verwerken geweest. Gusta heeft altijd, zo goed ze kon, gezorgd voor haar zwager Gerhard. Bij bureu en familieleden vond ze steun in moeilijke ogenblikken. Maar vooral vond ze haar kracht bij God. Gusta was een gelovige en biddende mens. Jarenlang werd haar geloof gesterkt door de viering van de Eucharistie. De tweede keer dat ze in Lourdes was, heeft haar veel kracht en zegen gebracht. De laatste acht maanden waren erg zwaar. Ze kwam niet veel meer van bed. Nu werd zij liefdevol verzorgd en velen leefden met haar mee. Op 3 augustus ontving ze rond het middaguur de ziekenzalving. Meteen daarna week het leven en is Gusta in vrede en overgave ontslapen voor het eeuwige leven. Heer, schenk haar de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte haar. dat zij moge rusten in vrede. Amen.

Voor uw gebed en uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve zus, schoonzus en tante danken wij u van harte. Het sterkt ons in deze moeilijke dagen van afscheid.

Fam Hilbers - Klaashuis