



Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden de  
Ziel van Zaliger

## GERRIDINA HILDERINK

weduwe van

GERRIT JAN MEKKELHOLT

geboren 10 september 1877 te Haaksbergen, nu  
voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der  
stervenden overleden 23 april 1959 in het  
R.K. Ziekenhuis te Losser en begraven 27 april  
op het parochiaal kerkhof aldaar.

Moeder, nu U van ons bent heengegaan, blijft  
er een grote leegte in ons hart. Wij hadden  
gehoopt dat U na een hard en zorgelijk leven  
nog lang van een welverdiende rust had mo-  
gen genieten. God heeft het anders gewild :  
Zijn H. Naam zij altijd geprezen.

Vader in de hemel, wij weten dat Moeder  
bij U meer geluk geniet dan wij haar konden  
geven. Wij vragen U, leer ons haar voorbeeld  
van diepe moederliefde en groot geloof te vol-  
gen opdat wij eens weer verenigd mogen zijn  
bij U in de hemel.

Mijn kinderen, ik wacht op jullie en blijf  
God bidden om steun in dit leven. Tot weer-  
ziens bij God!

*Heer, geef Uw dienares Gerridina de  
eeuwige rust.*

*En het eeuwige Licht verlichte haar.*

*Onze Vader*

*Wees Gegroet*