

In onze gebeden gedenken wij

**WILHELMUS HERMANUS
HILDERINK**

echtgenoot van
Maria Hendrika Holters

Geboren te Lonneker op 28 december 1910. Plotseling in de Heer overleden te Buurse op 13 januari 1991. Na de gezongen Requiem-mis in de parochiekerk van Maria Praesentatie hebben wij zijn lichaam ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar op donderdag 17 januari.

Geboren als zoon van een rijwielhersteller en aanverwante artikelen oefende hij later in Haaksbergen zelf het beroep uit van rijwiel- en motorhersteller. Zijn beroep was zijn hobby. Hij werkte in zijn zaak van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Hij heeft keihard gewerkt.

Voor de oorlog was hij ook motor-coureur. Hij deed in 1936, 1937, 1938 en 1939 mee in de Dutch-TT van Assen. Motorracen was zijn grootste hobby.

In zijn gezin was hij een gesloten figuur. Hij leefde wel mee met vrouw en kinderen en had er alles voor over om hen te helpen. Een zeer grote slag was voor hem de dood van zijn driejarig dochtertje bij het bombarde-

ment van Haaksbergen. Hij kon daar volstrekt niet over praten, maar verzorgde wel ieder jaar het grafmonument met veel zorg en met tranen in zijn ogen.

Hij was een zeer eenvoudig mens. Was diepgelovig, trouw aan het gebed ook het gezinsgebed. In de laatste weken trof men hem vaak aan in gebed op de bank in de kamer.

Mogen we het mooie, het goede uit dit leven in ons hart bewaren en zijn naam in ere houden in ons midden.

Kinderen en kleinkinderen blijft rond moeder in een hechte band met elkaar verbonden en weet zo elkaar tot steun.

Maria, hemelse Moeder, ontvang ook deze zoon en breng hem veilig in Gods Vaderhuis.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij dit overlijden en bij de uitvaartdienst van vader.

Fam. Hilderink-Holters