



In liefdevolle herinnering aan

RIKIE HILGERINK

nog maar sinds 16 - 7 - 1992 weduwe van

MARINUS BRUINS

Geboren te Hengelo op 7 mei 1915. Voorzien van het Sacrament der zieken is zij overleden op 21 juli 1992 in het Dr. P.C. Borsthuis te Hengelo. Na de Eucharistieviering in de O.L. vrouwekerk te Hengelo, hebben wij, zo snel na vader, ook haar lichaam aan de aarde teruggegeven in het crematorium te Usselo, op 24 juli 1992.

Ze was een diep gelovige vrouw, eerlijk en oprecht en door haar zo vrolijke aard, geliefd bij iedereen.

Ze genoot intens van het leven, fladderde van hier naar daar. Overal waar wat te doen was kwam je haar tegen, in het verenigingsleven, bij het zangkoor, of op een feestje. Ze was gelukkig met de meest simpele dingen, lekker eten, en dagje uit, mooie kleren en vooral met haar huisje. Heerlijk vond ze het als we er allemaal waren, dan was ze volkomen tevreden.

Zoals ze steeds een liefdevolle moeder voor ons was, zo heeft ook Wendy haar gekend. Ze was stapel op haar kleindochter en samen hebben die twee veel plezier gehad.

Papa en zij waren een hechte twee-eenheid, totaal verschillend, maar ze konden niet zonder elkaar.

De laatste jaren van haar leven heeft ze veel verdriet om hem gehad. De pijn en angst die ze voelde om hem te zullen verliezen hebben haar geen goed gedaan.

De zware taak hem te verzorgen, nam ze zonder klagen op haar schouders. Ze bleef haar opgeruimde karakter behouden en vooral haar vrouwen op God.

Ze probeerde tot op haar eigen sterfbed, zoveel mogelijk van de pijn en ellende voor ons te verbergen.

Dapper vocht ze tegen de zo ernstige ziekte, die van haar lichaam bezit nam.

Ze wilde nog zo graag leven, maar langzaam namen haar krachten af.

Toen we haar - nood gedwongen - moesten vertellen dat papa van ons was heengegaan, brak ze als een geknakte bloem voor onze ogen.

Samen ben je nu voor eeuwig verenigd, zoals je dat zo graag wilde, maar wij hadden je nog zo graag bij ons gehouden.

Om je heengaan zijn we intens verdrietig, om wat je voor ons was zijn we heel dankbaar.

Voor de geweldige steun die wij van familie, vrienden en bekenden, gedurende deze zo moeilijke periode mochten ontvangen, zeggen wij wederom onze hartelijke dank.

Han, Ini, Wendy
Ton, Annelies