

†

Dankbare herinnering aan

EGBERTUS HILHORST

Hij werd geboren op 26 oktober 1899. Gesterkt door de Zalving der Zieken overleed hij op 5 juni 1990. Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Familie te Soest-Zuid op 8 juni d.a.v. hebben wij zijn lichaam ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof aan de Dalweg te Soest.

Hij werd geboren op de plek waar nu de parochiekerk van de H. Familie staat. Daar groeide hij op als jongste in een gezin van 5 kinderen. Al vroeg had hij belangstelling voor bloemen en planten; hij werd dan ook tuinman en kende alle bloemen en planten bij de nederlandse- en latijnse naam. Voor de aanleg van siertuinen reisde hij het hele land door.

Op 27 november 1940 trouwde hij met Jacoba Helena Elfrink. Hij ging wonen op Duinweg 4.

Naast de liefde voor zijn vak had hij grote zorg voor zijn vrouw en hun gezin met 6 kinderen. Ook veel hield hij van zijn 15 kleinkinderen op zijn eigen humoristische wijze.

Zelfs na zijn pensionering in 1964 bleef hij nog jaren actief in zijn vak, het liefst in siertuinen.

Hij heeft een hoge ouderdom mogen bereiken. Het laatste anderhalf jaar raakte hij enigszins aan het tobben, echter dankzij de goede zorgen van moeder kon hij thuis verpleegd worden. Helaas werd dit de laatste twee weken onmogelijk, waardoor verpleging in Huize Birkhoven noodzakelijk werd. Hier is hij ook overleden.

Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen bewaren vele dankbare herinneringen aan hem. Hij was een zorgzame man en huisvader en een lieve opa, die zijn rust vond in zijn gezin en werk.

Zijn geloof was voor hem een vast baken. De laatste jaren volgde hij de kerkdiensten via de kerkradio en ging thuis gelovig ter communie.

Wij bidden dat hij nu gelukkig mag zijn bij zijn God en Heer.

Voor Uw medeleven danken wij U hartelijk.

J. H. Hilhorst-Elfrink
Kinderen en kleinkinderen