



Wilhelmus Johannes Maria Hilhorst

* Laren (NH)
28 februari 1935

† Losser
4 mei 2002

'n Foto van Wim, die op 2 augustus 2001, de verjaardag van zijn oudste kleindochter, genomen werd. Hij genoot zichtbaar zoals er zoveel momenten in zijn leven zijn geweest die hem dierbaar waren.

Hij werd geboren en is opgegroeid in Laren (NH) waar hij met een van zijn klasgenoten een vriendschap voor het leven sloot. Hij trouwde in 1961, genoot van het huisje en de tuin aan de Lage Vuurscheweg, maar waagde in 1967 de sprong naar Twente, waar hij als leraar bouwkunde les ging geven aan de M.T.S. in Enschede. Hij was een geboren leraar. Het was wennen de eerste jaren, het kleine Nederland heeft toch veel verschillende culturen, maar langzaam aan vond hij zijn plek. In Losser kon hij zijn droom om een eigen huis te bouwen, verwezenlijken. Hij was sterk betrokken bij zijn gezin waaraan hij duidelijk leiding gaf. 'n Fijne vader die veel zong met ons, goed verhalen kon vertellen, ons leerde luisteren naar zijn muziek, vol humor was, genoot van de tochten die hij met ons kon maken door de lange vakanties die het onderwijs hem bood. Het leven was niet altijd gemakkelijk voor hem,

hij kreeg zware reuma, maar met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen werd hij dat de baas en kon hij weer grotendeels functioneren zoals hij graag wilde. Toen hij 61 werd, kon hij stoppen met werken. Heerlijk vond hij de vrijheid die hij toen kreeg. Fietsen, verre reizen, het contact met zijn jeugdvriend verstevigen, klaverjassen, zijn huis, zijn tuin, zijn muziek, zijn werkhoek en niet te vergeten de herensociëteit. Aarzelend werd hij hier lid van toen hem dat gevraagd werd, wat was hij later blij dat hij al die mensen leerde kennen, wat heeft hij van hen veel vriendschap mogen ervaren. Tot het laatste toe was hij er verbaasd over, dat hij zich zo'n plek had veroverd. Hij was een bescheiden mens. Er is verdriet om de persoon van Wim die nu niet meer fysiek bij ons is, om de vriendschap die voorbij is, maar er is ook dankbaarheid voor alles wat hij ons heeft gegeven. Dat is heel veel. Hij leeft verder in allen die hem gekend hebben en zolang zijn naam nog genoemd zal worden, is hij niet weg.

Wij danken jullie voor je aanwezigheid bij het afscheid van Wim en voor al de aandacht die wij gekregen hebben. Het is goed in Twente, in Losser, te wonen. Hier wordt nog om je gegeven.

Ria Hilhorst-Schaper
Ineke, Bart en Carla