

†

Een liefdevolle herinnering aan  
**Toon (Antonius Dorotheus)  
Hillen**

Hij werd op 5 oktober 1912 te Enschede geboren. Gesterkt door het sacrament van de zieken is hij van ons heengegaan op 30 augustus 1991.

Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Maria Geboorte in Losser, hebben wij hem op het parochiekerkhof te ruste gelegd.

In dezelfde kerk, waarin wij afscheid van hem hebben genomen, is hij in 1954 met **Truus Brake** getrouwd en vanaf toen woonde hij in Losser aan de Hogeboekelweg 75. Dat was een plek naar zijn hart, met wat ruimte er om heen, om buiten te kunnen werken. Dat was een welkome afwisseling als hij overdag binnen moest werken in de textiel fabriek. Toen dat werk ophield, vond hij een baan bij Natuurmonumenten, waar hij werkzaam was in de bossen.

Pa is een man geweest die in zijn

leven hard heeft gewerkt, want zijn vrouw en 5 kinderen zouden het goed hebben.

Het is hem moeilijk gevallen te accepteren, dat het minder goed met hem ging de laatste tijd, maar wist zich gedragen door mensen die hem met veel liefde hebben omringd.

Zijn leven is een welbested leven geworden, waar wij met veel liefde aan blijven terugdenken.

Hij moge rusten in vrede.

Voor uw medeleven en belangstelling, alsmede voor uw aanwezigheid bij zijn uitvaart en begrafenis, zijn wij u zeer dankbaar. Wij hebben dat als een grote steun mogen ervaren.

**Truus Hillen-Brake**  
kinderen en kleinkinderen.