

In dankbare herinnering aan

Paul Hilt

Geboren in Oldenzaal 28 november 1969 en gestorven in Bochum in zijn "harnas" bij het werk op 20 april 1998.

Hij heeft geleefd, intens geleefd.
Genoten van het leven en genoten van de liefde.
Gaf ook liefde, al was hij er soms te druk voor.

Hij was altijd opgeruimd en erg actief.

Hij had ook z'n minder goede kanten,
maar wie heeft die niet?

Wij zullen hem missen,
z'n onverwachte bezoekjes en vraagjes.

Laten we met plezier aan hem terugdenken.

I did it FOR YOU,

je moeder
Corry Hofstee - van Gestel
en Gertjan Hofstee

Voor alle welgemeende belangstelling onze hartelijke dank.