



Een dierbare herinnering aan

Rie Sanders - van den Huljzen

Zij werd geboren in Zaandam op 27 december 1907. In 1940 trouwde zij in Delft met ir. A.B. Sanders.

Ab Sanders overleed plotseling op 26 november 1953 in Hengelo.

Zij overleefde haar man met ruim 46 jaar: na een periode van ziekte overleed zij op zaterdag 18 maart 2000 in haar eigen huis in Hengelo.

Velen hebben haar uitgeleide gedaan op 23 maart 2000.

Ondernemend, goedlachs, belangstellend: Rie Sanders nam haar leven actief ter hand. Na haar opleiding in Amsterdam en Heerlen werd zij lerares naaldvakken in Delft, waar zij haar man Ab Sanders leerde kennen. In Eindhoven werd hun enige kind Ineke geboren.

Na Abs dood hernam zij haar werk als lerares. MA Sanders was een heel bekende persoon op school. En na haar pensionering bleef er veel meer tijd voor haar kleinkinderen, haar hobby's en het genieten van haar huis en tuin.

Altijd was zij nieuwsgierig naar nieuwe dingen, op haar vakgebied en daarbuiten. Zij volgde als vitale oma nauwgezet het gezin van haar dochter. Opvattingen had zij altijd in voorraad, openhartigheid kenmerkte haar.

Zij zal worden herinnerd als een optimistische en zorgzame vrouw. Na een lang leven van uitstekende gezondheid betekende haar ongeneeslijke ziekte een ongelijke strijd. In haar eigen huis stierf zij in de liefdevolle aanwezigheid van haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen.