



'n fijne en dankbare herinnering aan

Jan Huiskes

Sinds 25 februari 1975 weduwnaar
van Grada Frieling

Hij werd geboren op 27 juli 1919 en is, na voorzien te zijn van de Ziekenzalving, gestorven op 18 mei 2002 te Losser.

Na de uitvaartviering op 23 mei 2002 in de St. Plechelmuskerk te Deurningen, hebben we hem bij zijn vrouw te ruste gelegd op het parochiële kerkhof te Deurningen.

Jan Huiskes is geboren in Hasselo, als vierde in een gezin van 14 kinderen.

Hard werken was vanaf jongs af aan heel gewoon voor hem.

In 1943 trouwde hij met Grada Frieling en samen kregen ze 6 kinderen. Met zijn gezin woonde hij ruim 50 jaar op Het Hulsbeek. Zijn boerderij was zijn lust en zijn leven.

Het was zijn grootste hobby.

In februari 1975 is zijn vrouw overleden. Dit verlies heeft hem zeer aangegrepen en moeizaam heeft hij de draad weer opgepakt. De dagelijkse zorg voor zijn gezin en de komst

van 10 kleinkinderen hebben zijn verdriet verzacht en vooral veel vreugde gegeven.

De vaste visites en de onverwachte bezoeken deden hem veel deugd. De zondag was pas goed als iedereen, kinderen en kleinkinderen, waren geweest.

Vader, opa was een man die met de tijd en de bijbehorende veranderingen is meegegaan. Hij had een luisterend oor voor iedereen; groot en klein konden bij hem terecht voor goede raad en advies.

In 1999 is hij naar het bejaardenhuis St Jozef in Weerselo gegaan. Het besef dat zijn geheugen hem in de steek liet deed hem veel verdriet. Het op deze wijze oud worden, viel hem zwaar en was moeilijk te accepteren.

Zijn gezondheidstoestand maakte het noodzakelijk om per september 2001 te verhuizen naar het verpleeghuis Twente-Oost in Losser. Wij gunnen hem nu de welverdiende rust bij moeder en oma.

*"Wie hebt 't mooi had met mekaar
't Is mooi west."*

Wij danken u oprecht voor uw medeleven ondervonden in de afgelopen periode.

Kinderen en kleinkinderen