



JE BLIJFT
IN ONS
LEVEN
NOG STEEDS
ZO DICHTBIJ



✚ Een sterke vrouw,
wie zal haar vinden.....

In dankbare herinnering aan
Geertruida Henrica Huisstede

Zij werd geboren op 4 september 1915 te Zeldam, Ambt Delden en voorzien van het H. Doopsel in de parochiekerk van de H. Petrus en Paulus te Goor.

Op 11 juni 1941 is ze gehuwd met Herman Platenkamp.

Na een kort ziekbed is ze, na voorzien te zijn van het H. Sacrament van de Zieken, op 6 maart 1999 rustig ingeslapen in het bijzijn van haar man en kinderen.

Op 10 maart hebben we, na een gezamenlijke Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Lambertus te Hengelo, afscheid van haar genomen in het crematorium te Usselo.

Geboren in een groot gezin, heeft ze zich vanaf haar kinderjaren altijd dienstbaar opgesteld. Als kind moest ze al meehelpen op de boerderij en op dertien-jarige leeftijd ging ze "in betrekking".

Na een verkeringstijd van vijf jaar is ze getrouwd in 1941, het begin van de oorlogsjaren. Samen met pa heeft ze tien kinderen grootgebracht. Gemakkelijk was dat niet en alles is beslist niet over rozen gegaan. Maar met een groot geloof in God en de H. Kerk is het toch een mooie tijd geweest. Soberheid en eenvoud waren haar kenmerken en juist daarom waren we heel rijk.

Genieten kon ze vooral wanneer de kinderen of kleinkinderen kwamen, het liefst allemaal tegelijk. Dan toonde ze altijd haar bezorgdheid. Het meest heeft ze genoten van de reizen naar Lourdes, die ze drie keer heeft mogen meemaken. Het geloof in Maria heeft haar, tot haar dood, gesterkt en geholpen.

Ze nam het leven zoals het kwam en deed wat er gedaan moest worden. Op die manier heeft ze ook haar naderende dood geaccepteerd. We zullen aan haar blijven denken, dankbaar voor haar grote toewijding en eenvoud.

Namens pa en de kinderen, danken wij u allen voor de getoonde belangstelling.