



In dankbare herinnering aan:

**JOHANNES HUISTEDE**

echtgenoot

Maria Geertruida Karnebeek

Geboren 25 - 9 - '06  
Zeldam, Ambt Delden

Overleden 2 - 5 - '90  
Zeldam, Ambt Delden

Zijn hele leven heeft hij op de „Pannenberg” gewoond.

Zijn eigen moeder heeft hij nooit gekend, ook in zijn verdere leven heeft hij 't niet makkelijk gehad.

De zorg voor de boerderij maakte van hem 'n stille harde werker, in de oorlog is hij getrouwd met Marie Karnebeek.

Ze hebben 'n liefdevol en gelukkig leven geleid.

Zijn vrouw was zijn steun en toeverlaat, samen zijn ze bijna 46 jaar getrouwd geweest..

Tijd voor 'n praatje kon hij altijd vinden, kalm en rustig kon hij gewiekst uit de hoek komen, 15 jaar lang bracht hij trouw elke dag de melk naar de fabriek..

Op 65 jarige leeftijd leerde hij zelfs nog tractor rijden.

Vader hield echt van de natuur, wandelen over 't erf en langs de beek daar genoot hij van.

Blij was hij, dat hij zijn boerderij aan zijn zoon kon over doen, hij bleef alles op de

voet volgen, veel plezier beleefde hij aan zijn kleinzoon Marc, vaak kwamen de kinderen en kleinkinderen bij opa op bezoek en dit bezorgde hem 'n gelukkige, zorgeloze oude dag.

Hij was 'n gelovig mens, dit gaf hem ook de kracht en rust om in zijn plotselinge, kortstondige ziekte, rustig van iedereen afscheid te nemen.

Gesterkt door het sacrament der zieken sloot hij tegen de avond voor altijd zijn ogen.

**ZIJN PLAATS IS LEEG  
ZIJN STEM IS STIL  
WIJ ZWIJGEN HEER  
HET IS UW WIL.**

Voor Uw blijken van medeleven en belangstelling tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, papa en opa zeggen wij U hartelijk dank.

M. G. Huistede - Karnebeek  
kinderen en kleinkinderen