



Toch nog onverwacht is hij van ons heengegaan onze broer, zwager en oom

Gerhard Huls

Hij werd geboren op 10 februari 1926 te Ootmarsum. In het geloof van de verrijzenis hebben wij hem op 24 maart 1987 op het R.K. Kerkhof te Ootmarsum aan de aarde toevertrouwd.

Terwijl hij toch nog veel van het leven verwachtte, hoewel hij wist dat zijn hart zwaker werd, haalde de Heer over leven en dood hem, voor ons vrij plotseling. Zijn Koninkrijk binnen.

Rusteloos als hij was, zocht hij ontspanning in de natuur. Hij genoot met volle teugen van alles wat leefde, groeide en bloeide. Hij hield van ruimte en ging er vaak op uit, het liefst in zijn eentje.

Hij wikte en woog. Meestal bleef het een raadsel wat er werkelijk in hem omging.

Hij was een man van weinig woorden.

Graag gaf hij anderen een goede raad.

Wij zijn blij met deze herinnering.

Hij zal in onze gedachten voortleven.

Wij danken U oprecht voor uw blijken van belangstelling en deelneming aan de uitvaart.

Familie Huls