

Gedenk in uw gebeden

**ELISABETH MARIA WESTRIK-
HULSBEEK**

Zij werd geboren op 2 oktober 1907
te Enschede. Zij trouwde met

**GERHARDUS BERNARDUS
ANTONIUS WESTRIK,**

Samen brachten ze 3 kinderen groot.
Haar man overleed betrekkelijk
vroeg. Ze is dus vele jaren
alleen geweest.



In haar leven zijn duidelijk tragische
momenten aan te wijzen. Maar we
willen de herinnering aan haar niet
alleen daardoor laten bepalen.

Het was heel erg om haar te zien
aftakelen, lichamelijk althans.

Hoe de kwaaltjes kwalen werden,
hoe ze tenslotte als een hulpeloos
en bang mens in het ziekenhuisbed
lag. Hoe heeft ze dat aangekund?

We weten dat niet, waar mensen de
kracht vandaan halen.

We weten, en willen we ons graag
blijven herinneren, dat ze een opti-
mistische kijk op het leven had, dat
ze de dingen heel nuchter kon bezien
en dat ze gevoel voor humor had.

Zij reisde graag.

Kennelijk heeft ze met die talenten
de scherpste van haar leven kunnen
relativeren.

Wij vonden de volgende tekst:
"als leven lijden wordt, wordt ster-
ven een gewin".

Zij stierf tenslotte op 8 mei 1992 te
Enschede. We droegen haar lichaam
uit ons midden weg op 12 mei d.a.v.

Moge zij rusten in vrede!

Uit dankbaarheid voor uw zorg en
meeleven en ter gedachtenis aan
haar. De familie.