

Ontmoeten, kennen, liefhebben  
en dan adieu, dat is de droeve  
taal van menig menselijk hart.

Ter gedachtenis aan  
**Bernardus Josef Hulsmeijer**

echtgenoot van  
**Catharina Rohrink.**

Hij werd geboren op 17 april 1916 te  
Losser. Onverwachts overleed hij op  
29 september 1982 te Overdinkel.  
In een Eucharistieviering in de parochie-  
kerk van de H. Gerardus Majella te  
Overdinkel hebben wij op 2 oktober  
van hem afscheid genomen, waarna we  
zijn lichaam te ruste gelegd hebben op  
het kerkhof van de parochie.

Uit dankbaarheid voor uw medeleven  
en ter nagedachtenis aan hem.

C. Hulsmeijer-Rohrink  
kinderen en kleinkinderen

Hij was een levensgenieter die samen  
met zijn vrouw fijne jaren heeft gehad,  
door te fietsen en vakanties samen in  
Drenthe.

Hij had vele hobby's waar hij vrouw,  
kinderen, kleinkinderen en anderen ge-  
lukkig mee maakte. Hij was vrolijk, vol  
vertrouwen en optimistisch tot het laat-  
ste moment.

Toen hij nog zo ziek was zei hij tegen  
z'n vrouw: „Wij hebben het samen zo  
mooi”.

Hij was geliefd bij vele mensen; zijn  
vrouw, kinderen en kleinkinderen en zo-  
vele anderen zullen hem dankbaar in  
herinnering houden.

Wij vertrouwen hem toe aan onze God  
die zijn geluk wil delen met allen die  
hem trouw hebben gediend.

Lieve man, pa en opa, we zullen je  
nooit vergeten.

Dat hij ruste in vrede.