



Met veel liefde willen wij
blijven denken aan

Hermannus (Herman) Gerardus Hulst

echtgenoot van Gezina Rika Damink

Hij werd op 24 januari 1916 te Losser geboren. Getekend met het kruis van de ziekenzalving is hij plotseling van ons heengegaan op 24 oktober 1996.

Na de Eucharistieviering in zijn parochiekerk van St. Martinus hebben wij hem te rusten gelegd op ons kerkhof in Losser.

Omdat hij jarenlang het timmerbedrijf aan huis heeft gehad, en daarna nog jarenlang van zijn welverdiende rust heeft mogen genieten, waren we onafscheidelijk geworden. Alles gebeurde samen. Daarom is de pijn ook zo groot, nu wij elkaar moeten loslaten.

Wij zullen hem ons blijven herinneren als een zorgzame man, die niet alleen voor mij, maar ook voor iedereen klaar stond die een beroep op hem deed.

Altijd was hij bezig, rond het huis of in de tuin. De laatste jaren werden zijn krachten minder, maar niemand heeft hem ooit horen klagen. Hij was geen man van veel woorden en in de omgang met anderen was hij een man die recht door zee ging.

Bovenal was Herman een gelovige man en in dat geloof willen wij afscheid van hem nemen. De belofte die ieder van ons heeft ontvangen, te mogen leven in eeuwigheid, moge nu aan hem worden waar gemaakt.

Hij moge rusten in vrede.

Voor uw meeleven in de dagen van afscheid, en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart en begrafenis ben ik U zeer dankbaar.

Ik hoop dat ik ook op uw steun mag blijven rekenen in de tijd die nu komen gaat.

S. Hulst - Damink