



Een fijne herinnering aan

## Johanna Suzanna Hunder

weduwe van Bernardus Johannes Blokhuis

Zij werd geboren te Rossum op 12 april 1912. Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken overleed zij in het ziekenhuis van Oldenzaal op 9 oktober 1997. We hadden haar voor het laatst in ons midden tijdens een Eucharistieviering in haar parochiekerk, de H. Drieëenheid te Oldenzaal, op 14 oktober, waarna we haar hebben begeleid naar het parochiekerkhof te Rossum.

Nu onze moeder en oma is gestorven zijn we bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft betekend en gedaan. We herinneren haar als een zorgzame moeder en een fijne oma voor haar kleinkinderen, waar ze erg gek mee was. Ze was een opgewekte vrouw, altijd in de weer, en sterk gebleven ondanks alle moeilijkheden en zorgen die ze tijdens haar leven ook heeft moeten dragen.

Met name het overlijden van drie van haar kinderen was voor haar een groot verlies. Met vader heeft ze gelukkige en mooie jaren gekend, jaren waarin ze vreugde en verdriet samen hebben gedeeld. Het heeft haar erg veel pijn gedaan hem te moeten missen, maar zoals altijd heeft ook hier haar rotsvaste geloof haar steun en kracht gegeven.

Moeder is tot op hoge leeftijd erg vitaal gebleven. Geheel onverwacht werd ze in de afgelopen week getroffen door een be-roerte. Omringd door haar kinderen ontving ze de ziekenzalving, en heeft ze haar leven uit handen moeten geven. We hopen en vertrouwen erop dat ze nu bij God is, op wie ze tot het laatst toe een sterk vertrouwen heeft gehad. Lieve moeder en oma, bedankt voor alles en rust in vrede.

*Maria, Moeder van God,  
bid voor haar en voor ons.*

Voor al uw blijken van belangstelling en medeleven willen wij u hartelijk bedanken.

Familie Blokhuis  
kinderen en kleinkinderen