



Ter herinnering aan

Maria Johanna Hutten

echtgenote van

Gerhard Wilhelm Kaijser

Zij werd op 27 juli 1918 in Losser geboren, na een slepende ziekte, die maanden heeft geduurd, is zij op 19 december 1992 in het ziekenhuis in Enschede overleden. Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Maria Geboorte in Losser, hebben wij haar te rusten gelegd op het kerkhof naast de kerk. op de dag voor Kerstmis, 24 december.

In het midden van de zomer begonnen wij ons zorg te maken over moeder. Zonder dat je het aan haar kon zien was ze niet meer zoals ze altijd was geweest.

Wij kennen haar als een opgewekte vrouw met een open karakter. Ze was zeer zorgzaam, met veel liefde voor haar kinderen, maar met name voor haar kleinkinderen.

Ze hoefde zich nooit te vervelen omdat ze veel hobby's had: ze hield van breien en haken en had ook in de tuin haar handen niet verkeerd staan.

Ze was nooit stiekem en kon heel gezellig feest vieren.

Wij zullen aan haar hele goede herinneringen bewaren.

God moge haar rijkelijk belonen, zij ruste in vrede.

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij de uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dankbaar.

G. KAIJSER

Kinderen en kleinkinderen