

Bid voor de Ziel van Zaliger

## ALBERTUS HUTTENHUIS,

geboren 8 April 1828, na het ontvangen  
der H.H. Sacramenten overleden 21 Febru-  
ari 1921 en begraven 25 Februari 1921 op  
het R. K. Kerkhof te de Lutte.

---

Een lang leven bracht hij in blijdschap  
door en scheidde eindelijk in vrede voor-  
zien van vele vruchten der vreeze Gods.  
Tobias XIV. 4.

Hoe schoon is het voor bejaarde lieden  
wel te oordeelen en voor de ouden van  
dagen goeden raad te kunnen geven.  
Eccl. XXV. 5.

Met moed uit het leven scheidende zal  
ik mij der grijsheid waardig toonen en  
den jongelingen een krachtig voorbeeld  
achter laten.  
2 Mach. VI. 27.

Maria, eene bede,  
Ach weiger mij die niet;  
Gij gaaft me een krans op aarde,  
Die nimmer mij verliet;  
Schenk mij nu een krans  
Schitterend en vol glans  
Schenk mij dat liefdeblijk  
Nu in het Hemelrijk.

Hij was uw kind, o Maria, toon dat gij  
zijne moeder zijt. H. Augustinus.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

---

G. Oosterbroek, Koster, de Lutte.