

†

In dankbare herinnering aan  
**ERICH HEINRICH HUTTENHUIS**  
echtgenoot van  
**Helena Maria Huttenhuis**

Hij werd geboren op 9 oktober 1928 in Gronau (West Duitsland) en hij overleed vrij plotseling op 8 februari 1989 na een kortstondig verblijf in het R.K. Ziekenhuis te Oldenzaal.

Na de Eucharistieviering in de Maria Geboorte kerk te Losser op 11 februari d.o.v. hebben we zijn lichaam te ruste gelegd op de R.K. Begraafplaats te Losser.

Erich was een man die tijdens z'n leven in volle overgave bezig was met z'n werk. Eerst in de metaalbouw, later 27 jaar in de wegebouw.

Hij kon zich, juist in deze mate inzetten voor z'n werk omdat hij thuis volledig ondersteund werd door z'n vrouw Lena die zorgde dat z'n eten en drinken klaar stond wanneer hij vermoeid thuis kwam.

Drie jaar geleden werd hem het werk teveel. Hij werd ziek en mocht z'n werk niet meer uitoefenen. Dit was voor hem

een zeer grote teleurstelling waar hij tot aan z'n dood moeilijk mee kon leven.

Samen hadden ze het, binnen hun omstandigheden, goed naar hun zin aan de Vlasakker in Losser.

Groot is dan ook het verlies voor z'n vrouw Lena die nu alleen verder moet. Laat zij zich gesteund voelen door ons medeleven nu en straks wanneer het leven ook voor haar verder gaat.

Moge zij verder troost vinden in het geloof en haar vertrouwen in Maria de Moeder van God, waar Erich nu de eeuwige rust gevonden heeft.

Samen met z'n geliefde moeder, vader en alle andere overledenen zullen we hem daar terugzien.

Ieder die met mij meeleeft wil ik hiervoor hartelijk dank zeggen.

Mevr. H. M. Huttenhuis - Huttenhuis  
de Vlasakker 9  
7682 AS Losser