

Als u bidt voor mensen die u dierbaar zijn,
gedenk dan ook

**Maria Berendina
Meulenbroek - ter Huurne**

Zij was weduwe van
Hendrikus Nicolaas Meulenbroek

Zij werd geboren op 23 november 1926 in
Enschede. Zij overleed in Enschede op
11 augustus 2001.

Een zorgzaam en welbested leven is nu
afgelopen.

Echt afgelopen, want ze is langzaam
maar zeker uit ons midden weggeleden.

Wij bezochten haar wel op "Bruggerbosch",
maar het werd steeds stiller tussen ons. De
moeder en oma van vroeger was ze niet
meer. Toch willen we niet verder leven met
dat beeld voor ogen.

Wij zullen ons haar blijven herinneren als
een lieve, sterke en hartelijke vrouw, die de
"spil" van ons leven was en ons vormde tot
wat we nu zijn.

Ze hield van alles wat mooi was en zag er
zelf altijd ook piekfijn uit.

In haar goede jaren ging ze graag met tante
Sien naar de markt in Oldenzaal.

Ze hield van een rustig leven met haar man
samen en op zijn tijd wat gezelligheid.

Nog vóór haar man stierf, die ze zo liefdevol
verzorgde, ging ze geestelijk wat achteruit.

Zodat vader tegen ons zei: "Met mij hebben
jullie veel werk gehad, maar met ma krijg je
nog veel meer werk". En dat is uitgekomen.

Ze heeft het nog een jaar alleen gered en
toen moest ze verzorgd worden in

"Bruggerbosch". Daar is ze liefdevol
verzorgd en daar hebben we langzaam

maar zeker afscheid van haar genomen.

Zij heeft ons gevormd.

Voor uw belangstelling en meeleven na het
overlijden van onze lieve moeder en oma,
zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen