

Ter gedachtenis aan
HERMANUS HUUSKES,

echtgenoot van

JOHANNA GESINA MASSELING.

Geboren te Ambt-Delden 27 December 1900, meerdere malen gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk en voorzien van de laatste H.H. Sacramenten der Stervenden zacht en kalm in volle overgave aan Gods H. Wil overleden op 17 Mei 1954 en zijn lichaam werd ter ruste gelegd 20 Mei 1954 op het R. K. Kerkhof te Enschede, daar wachtende op de dag zijner verrijzenis.

„Zalig de doden, die in den Heer sterven”.
Een voorbeeldig huisvader, een diep gelovige vader en oprechte vereerder van Moeder Maria is uit ons midden heen gegaan Zijn laatste woorden waren „Maria, help me toch!” en de Troosteres der bedroefden was voor hem de open „Deur des Hemels”.

Een slepende kwaal, somtijds gepaard gaande met hevige pijnen, maakte een einde aan zijn aardse leven en werd een overgang, een veilige haven en eeuwige rust in hemels verblijf, want „het leven verandert, maar wordt niet weggenomen”.

Dierbare echtgenote, wij hebben ruim 25 jaar gelukkig met elkander geleefd in onverdroten arbeid en zorgvolle toewijding voor ons gezin, buit berustend uw hoofd voor Gods H. Wil en dank Hem voor zijn weldaden en zegen.

Geliefde kinderen, familieleden en kennissen, onverwachts nog ben ik uit uw midden weggegaan, vergeet mijn voorbeeld niet en mijn zorgen voor u allen. Wees eensgezind onder elkander en wees een steun voor uw moeder.

Gedenk mijn ziel bij uwe H. Communie en het H. Misoffer; bid de Rozenkrans voor mijn ziele-rust en Gods zegen zal met u zijn in uw verder leven onder de bijstand van onze Hemelse Moeder Maria, de troosteres der bedrukten.

Vader ruste in de vrede van Christus.