





THEODOOR IJSBRAND IJDEMA

echtgenoot van

Anna Maria Everdina Vredenburg

Hij werd geboren 18 jan. 1910 te Greonterp.
Woonde en werkte aan de opvoeding der jeugd
te Leeuwarden, Makkum, Dronrijp en „'t Hooge
Hexel”.

Overleed plotseling te Sneek, 24 oktober 1970
en werd 28 oktober d.a.v. begraven op het St.
Vituskerkhof te Blauwhuis.

„Die velen hebben onderwezen tot gerechtig-
heid, zullen schitteren als de sterren, voor
eeuwig en immer”, zo leert Gods woord (Dan.
12 : 3).

Een eerlijke en eenvoudige man, die graag be-
hulpzaam wilde zijn en goed was voor anderen.
Zijn grote liefde voor de natuur; de vogels, de
bloemen en zijn Friese land, waar hij zo van
hield, nam hij steeds als voorbeeld van Gods
grootheid en liefde.

31 jaar was hij in bijzondere mate de liefde-
volle en zorgzame man en heit voor vrouw en
kind.

Het grote verdriet dat nu in ons leven is ge-
komen, proberen wij te aanvaarden in het ge-
lovig vertrouwen dat God liefde is, want:

„Geef mij in deze donkere uren te begrijpen,
dat Gij het zijt, die de vezels van mijn zijn
smartelijk uiteenbuigt.

Om door te dringen tot in het merg van
mijn wezen om mij in U op te nemen”.