



Een liefdevolle herinnering aan

Ben IJland

echtgenoot van Lidy Kip

Hij werd geboren op 17 september 1929
in Oldenzaal en overleed op 26 mei 2013
in Oldenzaal.

Op 31 mei hebben wij hem begeleid
naar het crematorium in Usselo, waar wij
afscheid van hem hebben genomen.

Voor uw bliken van medeleven na zijn
overlijden, willen we u hartelijk bedanken.

Fam. IJland

Fam. Kip

Oldenzaal, mei 2013

De lange reis

Als ik mijn ogen sluit zo dicht
Weg glijd in het eindeloze
In de verte reikend naar het licht
Het leven verlaten, dat broze

Het tweede deel van een lange reis
Omkijkend naar wat achter mij ligt
Alles zo kil, zo koud, als ijs
Vooruitkijkend een nieuw zicht

Iets moois tegemoet, een zacht begin
Wachtend op wat komen gaat
Alles heeft toch nog zin
Na het leven dat je verlaat