

Bid voor de Ziel van Zaliger

BERNARDUS IJLAND,

Lid van de Aartsbroederschap van de H. Familie,

echtgenoot van

ALEIDA HERMELINK,

geboren te Noord-Deurningen 15 Febr. 1855. overleden te Beuningen 15 Jan. 1929 voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden en begraven op het R. K. Kerkhof te Denekamp den 18en d.a.v.

Met moed uit het leven scheidende, zal ik mij der grijsheid waardig toonen, en den jongelingen een krachtig voorbeeld achterlaten.

2 Macch. VI : 27.

... Een echtgenoot die een trouwe steun was op den weg naar den Hemel . . . een vader, die zelf zijn kinderen in al het goede voorging . . . een Christen, wiens blijmoedigheid het stempel was der kinderen Gods . . . een man, op wien het Woord der H. Schrift past: „hij was een rechtvaardige” . . .

Mijne kinderen, luistert naar de woorden mijns monds. Als God mijne ziel zal ontvangen hebben, begraaft dan mijn lichaam; en eert uwe moeder al de dagen haars levens. Want gij moet gedenken, hoe groot de offers waren, die zij voor U heeft moeten brengen . . .

Tobias IV : 2 - 4.

GEBED.

Wij bidden U, o God, verleen aan Uwen dienaar Bernardus vergiffenis van zijne zonden en zwakheden, en laat hem deel hebben in het geluk Uwer uitverkorenen. Dit smeeken wij U door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil, (300 d. afl.)

H. Benneker, Koster, Denekamp.