

Ter gedachtenis aan
GRADUS MARINUS IJLAND

weduwnaar van

EUPHEMIA ALEIDA MARIA BEKHUIS

Geboren 18 mei 1897 te Losser. Nog voorzien van het H. sacrament der zieken is hij overleden 1 januari 1971 te Denekamp. Hij is begraven 5 jan. d.a.v. op het r.k. kerkhof te Denekamp in afwachting van de verrijzenis op de jongste dag.

Op nieuwjaarsdag, precies 34 jaar na de sterfday van zijn moeder, is onze dierbare plotseling door God, de Heer van alle tijden, opgeroepen. In zijn leven was hij altijd een zorgzame man en vader, vol liefde voor zijn gezin. Hij werkte hard om te zorgen voor hen, die God aan hem had toevertrouwd. Voor anderen was hij een prettig mens met een blij gemoed. Bij dit alles bewaarde hij het geloof dat God hem meegegeven had in zijn leven. Daarom mogen wij niet bedroefd zijn zoals mensen die God niet kennen. Wij zijn er immers van overtuigd, dat ons na dit leven een eeuwig gelukkig leven wacht. Vanwege zijn geloof en goedheid zal God in zijn overgrote barmhartigheid onze dierbare medemens bij zich genomen hebben in de hemel. Het afscheid van hem is daarom geen afscheid voor altijd.

In onze gedachten zullen steeds blijven leven zijn geloof, zijn zorgzaamheid en zijn goedheid. Moge dit alles ons troosten en bemoedigen in ons leven, en ons gericht doen blijven op God, onze Heer.

Voor Uw deelneming, welke wij hebben ondervonden, na het overlijden van onze beminde vader, betuigen wij U onze hartelijke dank.

FAMILIE IJLAND

Denekamp, januari 1971.
Burg. Hoogklimmerstr. 4

J. Benneker, Koster, Denekamp.