

In dankbare herinnering aan

**JOSEPHUS BERNARDUS  
ALBERTUS IJLAND**

Hij werd geboren op 2 april 1923 te Oldenzaal waar hij overleed op 21 juli 1986. - Na de Eucharistieviering in de St. Antoniuskerk te Oldenzaal op 24 juli, werd zijn lichaam begraven op het kerkhof aldaar.

*„ZALIG DE ZACHTMOEDIGEN, WANT  
ZIJ ZULLEN HET LAND BEZITTEN”.*

(Mt. 5, 5)

Opnieuw moeten wij de waarheid erkennen van het woord van de Heer: *de dood komt als een dief in de nacht.*

Want totaal onverwacht is Jozef gestorven. We zijn hierdoor niet alleen verrast, maar het doet ons ook pijn.

We zullen hem, die zo graag in ons midden was, missen. - Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als een bescheiden en tevreden man, die hartelijk was, met weinig tevreden, steeds dankbaar voor bewezen attenties.

Hij was goedig en zacht van karakter en wilde niemand tot last zijn.

Hij was graag onder de mensen en hield van op reis gaan. - Je zag hem dikwijls fietsen; hij wist zijn tijd goed te vullen met liefhebberijen, zoals lezen, postzegels verzamelen, vissen.

Moge God, onze Hemelse Vader, aan deze eenvoudige, gelovige en aardige mens nu geven, ongestoorde rust en eeuwig licht en hem deelgenoot maken aan Zijn Leven an Heerlijkheid.

En mogen wij die achterblijven hoopvol uitzien naar een blij terugzien en een hereniging voor altijd.

*HIJ RUSTE IN VREDE!*