

Gedenk in uw Misoffer en gebeden
de Ziel van Zaliger

MARIA GEERTRUIDA IJLAND,
weduwe van Hermannus Kamphuis

Zij werd geboren op 26 Juni 1885 te Denekamp.
Na een langdurige ziekte overleed zij, gesterkt
door de H. Sacramenten en overgegeven aan Gods
H. Wil op 29 Aug. 1951 te Z.-Lutte (gem. Losser.)
Op 1 Sept. d.a.v. werd haar lichaam ter ruste
gelegd op het R. K. Kerkhof te Oldenzaal.

Zij was een oprecht godvruchtige
vrouw, een liefdevolle en een zorgzame
moeder. Haar gezin heeft zij na het
heengaan van haar man bestuurd met
liefde en met wijsheid. Eenvoudig en
oprecht ging zij door het leven en haar
grootste vreugde was de liefde van
haar kinderen, voor wie zij geleefd, ge-
arbeid en geleden heeft. Zij was een
moedige vrouw. Zij was het ook in haar
ziekte; er ging stichting vanuit, hoe zij
zonder te klagen de pijnen verdrag.
Kinderen, ik was graag bij jullie ge-
bleven, maar ik gehoorzaam gewillig
aan God, die mij geroepen heeft. Ik
dank jullie, want tot aan het einde van
mijn leven hebt gij mijn leven aange-
naam gemaakt. Onthoudt mijn verma-
ningen, doet al uw plichten goed. Van-
uit de hemel zal ik jullie doen en laten
nagaan en ondersteunen in de strijd,
die dit leven is.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

ONZE VADER — WEES GEGROET.