

In dankbare herinnering aan

Piet IJland

Geboren te Denekamp 3 april 1932
Overleden te Enschede 28 januari 1997

*Wat heeft hij heel zijn leven
zorgzaam voor ons klaar gestaan.
We bewonderen de wijze waarop jij leefde
altijd opgewekt, hulpvaardig en optimistisch.
Ook nu wil jij dat wij flink zullen zijn
maar 't afscheid nemen valt ons zwaar.
Jij gaf ons alles wat je had te geven
jij blijft voor altijd in ons hart.
En we zullen zoals jij altijd zei
lief zijn voor elkaar.*

Voor de vriendschap tijdens het leven en voor
het hartelijk medeleven bij het overlijden van
mijn lieve man en onze fijne papa en opa, zijn
wij u oprecht dankbaar.

Thea IJland - ten Bokum
kinderen en kleinkinderen