

Ter herinnering aan ons kind

**SANDRA**

dochtertje van Johannes Alfonsius Willem Uland  
en Hendrika Geertruida Juliana Vogelzang

Zij werd geboren te Denekamp 1 november 1963. In het r.k. ziekenhuis te Oldenzaal overleed zij 27 maart 1972 en op 30 maart d.a.v. hebben wij haar lichaam ter ruste geleg in het r.k. kerkhof te Denekamp, waar het de Blijde Verrijzenis wacht.

---

Sandra zou niet willen, dat wij, zijn vader en moeder en broertjes, al te zeer bedroefd zouden zijn, nu zij van ons is heengegaan. Al valt ons dit afscheid erg zwaar. Haar leven was een en al blijheid, een voortdurende blijde lach was haar kenmerk. Daarom is het zo triest dat zij op zo jonge leeftijd te maken kreeg met de dood, voorafgegaan door een verradelijke ziekte die haar jonge leven sloopte. Op haar ziekbed mocht zij Jezus als de grote Kindervriend van meer nabij leren kennen in de H. Communie die zij hier voor het eerst ontving. Wij zijn er zeker van dat zij in Zijn armen de hemel is binnengegaan, waar haar blijheid in eeuwigheid voortduurt.

Wij, haar ouders en broertjes, gunnen haar dit geluk. Al zullen wij haar missen: altijd zal zij óns kind blijven! En wij mogen de herinnering bewaren aan een lief kind, ons door God gegeven. Nu God het weer tot Zich heeft genomen kunnen wij niet anders dan in gelovige berusting zeggen: U hebt gegeven en genomen, Uw wil geschiedde, Heer.

Mijn lieve pappa en mamma, dank je wel voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben. Weest niet bedroefd, want ik ben bij O.L. Heer en daar wacht ik op jullie, om weer eeuwig blij samen te zijn.

God gaf het ons - God nam het ons,

Gods name zij geprezen.

't Was wel bij ons - 't ging weg bij ons;

't Was beter in de hemel.

Daar blijft het ons. - daar wacht het ons,  
daar zien wij 't eenmaal weder.

(G. Gezelle)