

SMETGEBEDEN VOOR ONZE

LAAT ONS

DIERBARE AFGESTORVENEN
BIDDEN



TE STERVEN IS SMARTELIJK,
MAAR DE DOOD BRENGT ONS
TOT GOD EN DE EEUWIGHEID.

ZOETE JESUS

GEWAARDIG U TOT ZIJNE ZIEL TE SPREKEN
EN HAAR BIJ U OP TE NEMEN





In uwe gebeden wordt aanbevolen
de Ziel van Zaliger

HENDRIKUS IJSSELDIJK,

echtgenoot van

HENRICA TUSVELD VAN BOXEL.

Geboren te Twello den 2 Januari 1839; aldaar, voorzien van de H.H. Sacramenten, overleden, den 27 April 1882 en begraven den 1 Mei op het R. K. Kerkhof te Duistervoorde.

Moest de dood zulk eene scheiding te weeg brengen? doch deze verandering komt van de hand des Allerhoogsten, welnu dan Heer, Uw wil geschiede.

Gelukkig hij, die zich edel gedraagt omtrent den bedrukten. Op den kwaden dag zal de Heer hem hulp verleen. De Heer zal hem ondersteunen op zijn ziekbed; als hij krank is zal Hij zijn sterfbed zacht maken.

Ps. XL : 2 4.

Doet wel, beschermt den wees en helpt de weduwe. En al waren uwe zonden rood als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, zegt de Heer.

Gij (mijne echtgenoot) hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederzien en uw hart zal verblijd zijn en niemand zal ons onze vreugde ontnemen.

Kinderen! bemint uwe moeder en maak de dagen haars levens aangenaam, zoolang het den Hemel zal behagen haar in u midden te laten en wees mij in uwe gebeden indachtig.

Genadige Jesus,

verleen Uwen dienaar HENDRIKUS de eeuwige rust.

Onze Vader... Wees gegroet...

Jesus! Maria! Joseph! ik geef U mijn hart en ziel.

" " " staat mij bij in mijnen doodstrijd.
" " " mijne ziel ruste na mijnen dood
met U in vrede.

300 dagen afl., toevoegelijk aan de geloovige zielen.