

Wilt in uw gebeden gedenken
Johanna Hendrika IJsseldijk
echtgenote van
Bernardus Johannes Sessink

Ze werd geboren te Zutphen op 25 nov 1897. Na een werkzaam en gevuld leven werd zij gesterkt met het sacrament van de zieken en is zij gestorven op 12 juli 1984. In het crematorium van Dieren hebben we afscheid van haar genomen op 16 juli.

Het is voor moeder te veel geworden in de laatste maanden van haar leven. De last van de jaren begon te drukken en haar lichaam liet haar in de steek. Daarbij kwam het onvermoeide sterven van haar dochter Ria. Dit was allemaal te zwaar voor een moeder die met hart en ziel verbonden was met haar kinderen. Zij heeft de strijd om te leven moeten opgeven. Door haar sterke wilskracht heeft ze veel moeilijkheden overwonnen. En dank zij deze wil heeft ze veel ziektes overwonnen en heeft zij een hoge leeftijd kunnen bereiken.

Al heeft ze veel getobt met haar gezondheid, toch hebben haar kinderen en haar man daar niet onder geleden. Met haar zorgzame hart heeft zij een sterke band in haar gezin gelegd.

Naast het werk in huis heeft ze ook haar man veel geholpen bij zijn werk en zo hebben ze samen de kost verdiend in de moeilijke jaren van de crisis en de oorlog.

Met veel overleg en doorzettingsvermogen heeft ze haar gezin gestuurd. Zij wist wat zij wilde maar botste daarom wel eens met anderen. Het was haar lust en leven met de kinderen te kunnen kaarten, want ze zocht gezelligheid en zij vond deze gezelligheid in haar gezin.

Ze had er moeite mee om naar anderen te gaan. Haar gezin bond haar. Daar lag haar grote liefde en dat was ook haar dagtaak. Tussen alles door wist ze nog veel tijd vrij te maken voor het handwerk.

Door dat handwerk kwam ze in contact met de Zonnebloem. Als ze het werk van de Zonnebloem kon steunen, was haar niets te veel. Haar grote inzet steunde op een diepe geloofs-overtuiging: daar viel niet aan te tornen. Bij alle veranderingen heeft ze deze overtuiging vast gehouden en verdedigd.

Voor Uw hartelijk medeleven ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma betuigen wij U onze oprechte dank.

B. J. SESSINK
Kinderen en kleinkinderen.

Deventer, juli 1984