



In dankbare herinnering aan

**Johanna Maria Theresia van Breen-Ijseldijk**

*weduwe van Hendrikus Johannes van Breen*

Zij werd geboren op 13 mei 1929 te Vaassen en is overleden op 15 september 2008 te Epe.

Heel plotseling is overleden, onze lieve, zorgzame ma en oma.

Haar vertrouwen op God en Moeder Maria gaf haar de wijskracht en de moed om ook bij tegenslag altijd positief en optimistisch in het leven te staan. Altijd stond ze onvoorwaardelijk en vol liefde klaar voor haar kinderen, kleinkinderen en iedereen die op haar pad kwam, indachtig de woorden die pa bij zijn overlijden tot haar sprak: "Lieve Jo, ga door met de kinderen zoals we dat altijd samen gedaan hebben". Ze leefde oprecht met iedereen mee en deelde ieders lief en leed.

Ze was het warme middelpunt van de familie en een inspiratiebron voor ons allen.

*Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven.*

*Kinderen en kleinkinderen*

*Epe, september 2008  
Dr. van Voorthuysenstraat 9*