



Ter herinnering aan:

Theresia Aleida IJsseldijk

Geboren te Vaassen 16 februari 1896.

Overleden te Vaassen 7 september 1993.

Zij werd begraven 10 september 1993,
op het kerkhof de Wanenk te Vaassen.

Draagster van de Pauselijke
onderscheiding "Pro Ecclesia".

Zij was een eenvoudig en godsdienstige vrouw. Haar hele leven heeft in dienst van de kerk gestaan. Twee en dertig jaar heeft zij de zorg gehad over de paters Dominicanen aan de Honthorststraat te Amsterdam. Geen der paters uit binnen en buitenland klopte tevergeefs aan bij haar, om haar moederlijke zorg. Met name de missionarissen in de "Bush-Bush", droeg zij een zeer warm hart toe.

Daarnaast stond haar hele leven in het teken van gebed. De voorliefde voor de Rozenkrans, het H. Hart, Priesterzaterdag en het bijwonen van de H. Eucharistie, sterkte haar in haar geloofsbeleving, en gaf haar de kracht om te doen wat zij heeft gedaan voor haar naaste.

Wat is het leven zonder geloof toch troosteloos en ijdel, en wanneer het geleid wordt met geloof, toch troostend en bemoedigend.

Gebed:

Hoe goed zijt Gij, o God! Gij zorgt niet alleen voor ons lichaam, maar ook voor onze ziel. Gij maakt ons uwen wil bekend en toont ons de weg naar de hemel. Ik dank U voor Uw heilzamen onderwijzingen.

Tante Trees heeft de laatste jaren veel liefde en hartelijkheid ondervonden.

Dat zij moge ruste in vrede.

De neven en nichten