



Dankbare herinnering aan

Maria Christina Ibing

echtgenote van

HERMANUS BERNARDUS LUTTIKHOLD

Zij werd op 15 mei 1928 geboren te Alstätte. Gesterkt door het Sacrament der Zieken is zij nog vrij onverwacht van ons heengegaan op 3 juni 1984.

We hebben haar te ruste gelegd op het Parochiekerkhof te Rietmolen op 7 juni 1984.

Woorden heb je niet gereed
om uit te drukken wat je voelt
als iemand je ineens ontvalt
van wie je veel houdt; vrouw,
moeder, kind en zus.....

Moeder was een vrouw, die haar leven wijdde aan haar gezin. Zorgzaam was ze en ze stond altijd klaar voor iedereen.

Het lag in haar aard veel te geven, goed te doen; feitelijk was ze veel te goed, kon ze maar moeilijk iets weigeren. Ze was een groot liefhebber van muziek en zang, tevens een trouw lid van het kerkkoor.

Het was haar sterke wil, die haar de kracht gaf de bruiloft van haar zoon bij te wonen.

Het viel haar erg zwaar afscheid te nemen van haar gezin, vooral van Christa, de jongste.

Zij was een gelovige vrouw en het begrootte haar vaak, dat ze door haar benauwdheid dikwijls niet naar de kerk kon gaan. Ze wist immers heel goed, dat het gebed en de viering van Christus' offer haar kracht gaf verder te gaan.

Zo heeft ze haar strijd gestreden, haar leven gewijd aan haar gezin.

Moge moeder zijn
in de vrede van God.

Wij danken u allen voor uw meeleven en uw bezoeken tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn dierbare vrouw en onze zorgzame moeder.

fam.Luttikhold

Rietmolen, juni 1984