



Bid voor de ziel van Zaliger

**Hendrikus Bernardus Iding**

geboren te Vaassen 19 Juli 1914, na voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten, overleden te Epe 28 Mei 1948 en begraven 31 d. a. v. op het R.-K. Kerkhof aldaar.

Op een leeftijd, dat anderen er aan denken om door hard werken hun gezin uit te bouwen, moest hij, aangetast door een hardnekkige ziekte, die zijn krachten langzaam maar zeker sloopte, zich verzoenen met de idee, dat alleen de dood een einde kon maken aan zijn lijden.

Zo stierf hij dan met volkomen onderwerping aan Gods H. Wil, zijn vrouw achterlatend met twee kinderen, nog te jong om het verlies te beseffen.

Dierbare echtgenote en familieleden, bidt voor mij.

Tot weerziens in den Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Onze Vader — Wees gegroet.  
Hij ruste in vrede.