

*Mijn taak is volbracht.
Uw onderlinge liefde moet blijven.*

Met liefde en respect denken wij aan
Anna Spilman - Idink
sinds 14 november 2000 weduwe van
Toni Spilman

Zij werd geboren op 20 februari 1909 in Sinderen (gem. Wisch) en trouwde op 8 mei 1940. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren. In onze dierbare herinnering zullen wij altijd het beeld bewaren van een humoristische, dankbare, liefdevolle en zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder. Zo willen wij haar in onze herinnering houden; een mens die, met de nodige humor, dankbaarheid, liefde en zorg schonk aan haar man, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Zij leefde en werkte, samen met vader, op de boerderij in Zwolle.

Moeder was een gastvrije vrouw die iedereen, die bij haar kwam, een kopje koffie aanbood. Voor een luisterend oor kon je altijd bij haar terecht. Steeds stond ze weer met goede raad klaar en bood haar hulp aan. Opvallend was ook haar mildheid t.o.v. de medemens. Oordeel niet opdat ge niet veroordeeld wordt. Ook had ze steeds belangstelling voor alles wat er om haar heen gebeurde en voor de mensen waar zij mee te maken kreeg. Zij hield van lezen en handwerken, maar he-

laas kon zij daarvan niet meer genieten, omdat zij langzaam blind is geworden. Ze zei dan ook steevast, "Als je iets wilt moet je het nu doen want later komt niet". In welke situatie zij ook verkeerde, ze was altijd tevreden en opgewekt en klaagde nooit. Moeder was ook iemand die, net als vader, dicht bij de natuur heeft geleefd en genoot van datgene wat haar Schepper haar bood.

De laatste twee jaar van haar leven woonde ze, eerst nog samen met vader, in verzorgingshuis "De Molenberg" in Groenlo.

Zij genoot van de vele bezoeken die zij kreeg, ondanks het feit dat ze zelf niet meer in staat was anderen te bezoeken.

Op donderdag 19 april is zij rustig en vredig van ons heengegaan. Op dinsdag 24 april 2001 hebben wij haar na de viering ten uitvaart in de H.Callixtuskerk bij vader ter ruste gelegd op de R.K. Begraafplaats te Groenlo.

Goede God, wij vragen u, moge moeder, oma en overgrootmoeder, na een welbesteed leven, voor altijd gelukkig zijn bij U in de eeuwige heerlijkheid.

Moeder is gestorven zoals zij was.

Voor uw medeleven en belangstelling danken wij u hartelijk;

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

April 2001