

*We staan er niet altijd bij stil
bij het woord "samen"
Maar het is een groot gemis
als "samen" uit je leven is*

Een liefdevolle herinnering aan

Anne Idzes

Pa werd geboren op 9 mei 1925 in Valthermond in Drenthe. Op jonge leeftijd kwam hij naar Glanerbrug waar hij als stoffeerder in Enschede aan het werk ging. In zijn woonplaats Glanerbrug ontmoette hij Trees waar hij in 1946 mee trouwde. Samen met Trees kreeg hij zeven kinderen. Het was een warm en hecht gezin. Later ging pa bij het WBO werken in de kwekerij.

De eerste kleinkinderen kwamen en pa en ma werden opa en oma. Als opa en oma droegen zij die grote zorg om het de kleinkinderen naar hun zin te maken en dat deden ze dan ook met alle liefde. Opa hing de wildste verhalen op aan wie het maar wilde geloven en oma zong liedjes met je totdat je weer naar huis ging.

De zondagmiddag stond altijd centraal bij de familie want op zondag kwam iedereen bij elkaar om de gebeurtenissen van de afgelopen week te bespreken. De woonkamer van pa en ma zat dan helemaal vol. Deze gewoonte wordt tot op de dag van vandaag nog nageleefd.

Toen ma in 1987 overleed kwam er voor hem een grote leegte. De gang naar het kerkhof gaf hem veel troost.

In 1999 kreeg pa nog een grote tegenslag omdat zijn dochter Hettie overleed. Dit was een groot verlies voor hem, maar hij vond troost in zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ondanks dit verlies bleef pa dé opa en vader die iedereen nodig had.

Op zaterdag maakte pa altijd zijn ronde langs de familie die niet aan de Gronausestraat woonden. Eerst op zijn fiets en toen dat niet meer ging in zijn ferrari-rode karretje. Pa was heer en meester op de weg en hij vond dat iedereen voor hem en zijn karretje moest wijken. Ook deed hij de boodschappen, het liefst twee keer per dag, zodat hij op de hoogte bleef van alle roddels.

De geboorte van zijn kleindochter Emma gaf pa tijdens zijn ziekte nog veel vreugde en kracht.

Lieve pa en opa, jij bent weer bij Ma en Hettie, die jij zo miste. Deze gedachte geeft ons troost en we zullen je nooit vergeten.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Losser, 8 juli 2004